



Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β'

Άριθ. πρωτ./Φ/ΕΞ/ 3035 / 2021 Έν Αθήναις τῇ 8ῃ Ιουνίου 2021

ΜΗΝΥΜΑ  
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β'  
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ  
ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ  
ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021

Άγαπητά μου παιδιά,

Λίγες ήμέρες πρίν από τήν ἔναρξη τῶν Πανελληνίων ἐξετάσεων αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά σᾶς θυμίσω ὅτι, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν βαρύτητα πού τούς δίδεται, δέν πρέπει ποτέ νά ξεχάσετε τά παρακάτω :

Ἡ ζωή σας εἶναι ἔνας κρυμμένος θησαυρός, ὁ ὅποιος δέν ἀνιχνεύεται ἀπό όποιεσδήποτε ἐξετάσεις. Ειδικά ἀπό τίς Πανελλήνιες. Στήν ψυχή σας κρύβονται δυνατότητες καί ταλέντα, πού δέν ἔχετε ἀνακαλύψει, ἐπομένως δέν μποροῦμε τόσο νωρίς νά ἀναφερόμαστε σέ λέξεις ὅπως «ἐπιτυχία» ή «ἀποτυχία», ἀλλά σέ προκλήσεις.

Προκλήσεις πού μποροῦν νά ἀποτελέσουν ἀφορμή γιά νά ἀποκαλύψετε ὅτι μαθαίνουμε, γιά νά μήν ἐγκαταλείπουμε τά ὄνειρά μας, ἀλλά γιά νά τά στερεώνουμε σέ γερά θεμέλια. Διδασκόμαστε ἀπό τούς δασκάλους μας γιά νά μήν χάσουμε τό δρόμο μας. Γιά νά μποροῦμε νά διακινδυνεύουμε τή σιγουριά, γιά τήν ὁμορφιά τῆς ἀνίχνευσης τοῦ ἀγνώστου. Διαβάζουμε γιά νά ἀναμετρηθοῦμε μέ τά ἐρωτήματα καί τίς ἀμφιβολίες μας, ἐμπιστευόμενοι τήν ἐμπειρία πού ἔχει καταγραφεῖ.

Προσεύχομαι, παιδιά μου, νά μετατρέψετε τό ἄγχος, πού σᾶς πολιορκεῖ, σέ δημιουργία, πού νά ἐνσπείρει στίς καρδιές σας ὁμορφιά καί ἀλήθεια. Νά προχωρήσετε τόν προβληματισμό σας, νά ἀσκηθεῖτε στά ἐρωτήματα σας. Νά μήν συμβιβαστεῖτε στήν μοιρολατρία τῶν ἀριθμῶν.

Σᾶς εὐχομαι καλή ἐπιτυχία και εὐλογημένη πορεία στη ζωή σας!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ